



# NÄTVANDRAR CHATTEN

FÖR ATT DET BEHÖVS  
TRYGGA VUXNA PÅ NÄTET.


Alla vuxna är ju helt dumma i huvet!

Ja ibland kan vi vuxna vara jobbiga, är det nåt särskilt som har hänt?

Nä. Ingen bryr sig. Jag bryr mig inte.

Vad jobbigt det måste vara att ha det så. Vill du berätta mer?

**PÅ NÄTVANDRARCHATTEN  
VILL VI LYSSNA PÅ OCH PRATA  
MED DIG - DU SOM ÄR UNGEFÄR  
MELLAN 12 OCH 25 ÅR.**



**Ibland kan det vara skönt** och enklare att ta steget och prata med en vuxen över nätet, via skriven text. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön.

# NÄTVANDRING INNEBÄR ATT VARA NÄRVARANDE PÅ DET VI KALLAR NÄTET.

Att som trygga vuxna försöka se, lyssna till, stötta och stärka unga via nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta varandra, eller så är man helt hänvisad till sig själv.

Oavsett vilket kan det vara en tung börda att bära.

## **Att var kyrka och vara medmänniska**

handlar mycket om att möta upp i samtal om livet och att finnas där för den som ropar, viskar, talar. Och inte minst för dem vi kallar unga, som finns stor del av sin tid på nätet.

## **Vill du vara med?**

Att ge anställda utrymme i sin tjänst att nätvandra, är ett sätt att finnas bland barn och unga där de befinner sig så stor del av sin tid, och vara kyrka genom att finnas som trygga vuxna på nätet.

# VI SOM ÄR OCH GÖR KYRKANS NÄTVANDRARE

ser det stora behovet av trygga vuxna på nätet, och hoppas att nätvandring ska spridas och växa i omfattning.

Vi har utbildat Svenska kyrkans medarbetare sedan 2013, och driver bland annat en stödchatt för unga mellan 12 och 25 år. Nätvandrare finns även på Instagram och andra sociala medier.

Genom utbildningar som *Att möta unga på nätet* vill Kyrkans nätvandrare även inspirera församlingar att finnas på nätet för "sina" unga.

Vi jobbar alltid för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längtar efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar, diskriminering och utsatthet.

# I NÄTVANDRARCHATTEN FÅR DU PRATA OM PRECIS VAD DU BEHÖVER OCH VILL.

Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns jobbigt för dig. De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

**Chatten är öppen måndag,  
torsdag och söndag 19-22.**

**[nativandrarchatten.se](https://nativandrarchatten.se)**



# NÄTVANDRAR CHATTEN

drivs av Stiftelsen Kyrkans SOS med bidrag från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar i Svenska kyrkan.

Kyrkans SOS erbjuder även kris- och stödsamtal för alla. Via **SOS-linjen** och **Regnbågslinjen**, besvarar våra utbildade volontärer 20 000 samtal och 3000 brev per år.

**kyrkanssos.se**

# DETTA ÄR STIFTELSEN KYRKANS SOS

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag. Stiftelsen finansieras genom anslag från församlingar och pastorat i Svenska kyrkan, sökta bidrag från Folkhälsomyndigheten samt kollekter och gåvor från enskilda.

Stiftelsen Kyrkans SOS  
Lilla Stampgatan 1B, 411 01 Göteborg

Kansli tel 031-739 10 50  
kontakt@kyrkanssos.se  
www.kyrkanssos.se

